





- De mensen in Jericho mopperen en vinden het raar dat de Heere Jezus bij Zacheüs de tollenaar gaat eten. Waarom wil Hij bij zo'n zondaar in huis zijn? Hoe vind jij dat? Zacheüs is toch eigenlijk helemaal geen beste man. *Denk jij net als deze mensen dat je beter bent dan anderen? De Heere Jezus is juist voor zondaren naar de aarde gekomen!*

### **Zacheüs' geloof**

- Zacheüs eet samen met de Heere Jezus en hij luistert naar Hem. *Dat is belangrijk, luisteren naar de Heere!*
- Zacheüs gelooft in de Heere en laat dat zien in wat hij gaat doen.
- Hij geeft iedereen van wie hij geld gestolen heeft, of van wie hij teveel geld gevraagd heeft, vier keer zoveel geld terug.
- Ook geeft hij de helft van al zijn geld en bezittingen aan de armen.
- De Heere zegt, dat Hij gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Toen en nu.

### **Slotzin**

Ja, dat is het grote wonder. *De Heere Jezus is ook gekomen om jouw en mijn zonden te vergeven. Dat kan en wil Hij doen, ook vandaag!*